

Gemeentenieuws Protestantse Gemeente De Krim
Week 22 2017

Protestantse Kerk



Zondag 4 juni

9.30 uur, Ds. G. Rohaan. Afscheid- en Bevestiging Ambtsdragers.

Organist: Ronald Ymker

1^e collecte: Kerk en 2^e collecte: Pinkster Zendingswerk

Deurcollecte: Onderhoud

Na afloop van de dienst is er gelegenheid de af- en aangetreden ambtsdragers de hand te drukken. Uiteraard is er ook een kopje koffie / thee voor een ieder.

Zieken/Gemeenteleven

Wij wensen alle zieken, thuis en in het ziekenhuis Gods nabijheid toe.

Bloemen

De bloemen gaan naar Anja Schonewille, deze worden haar geschonken door de nieuwe ambtsdragers.

Bij de diensten

Vandaag is het Pinksterfeest. Een hoogtijdag in de Kerk van Christus! We vieren dat de Heer ons niet alleen heeft gelaten toen hij ten hemel voer, maar ons zijn Heilige Geest heeft gegeven. Deze Geest doet ons leven. Overstromen. Ze is een "geest, niet van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid." Al op de Pinksterdag maken de leerlingen van Jezus dat waar, als zij door de Geest gedreven over Jezus' opstanding vertellen in alle mogelijke talen. Ook in onze tijd deelt zij haar gaven uit en bouwt zij daarmee het Koninkrijk van God op. Wij zien het in De Krim vandaag (o.a.!) aan gemeenteleden, die als ouderling of diaken hun tijd en energie willen geven aan de Gemeente alhier. Fijn!

We danken om Jan Hulter en Wim Klement, en het echtpaar Marije en Richard Bos die vandaag afzwaaien als ambtsdrager. Wilt u Evert v.d. Berg, Alie en Bennie Kosse, Stientje Kikkert en ook Klaas Meerlo (die zijn termijn verlengt) gedenken in uw gebeden?

Spreekuur

Derde Pinksterdag, dinsdag 6 juni, is er i.v.m. de schoolvakantie van onze kinderen geen spreekuur. Wilt u niettemin met mij in contact komen, belt u of mailt u dan gerust (predikant@pgdekrim.nl) of tel. 0523-852168.

Gebedshoekje

Het zijn spannende dagen voor de leerlingen die de afgelopen tijd examen hebben gedaan. Zal de uitslag hen goed nieuws brengen, of wellicht nog de mogelijkheid om herexamen te doen? Of zullen zij nog een jaartje het examenjaar opnieuw moeten volgen? En dan de tijd voor hen: na de lange maanden tot september een nieuwe opleiding waarbij zij moeten werken aan kansen en vaardigheden om hun plek te vinden in deze samenleving. Bidden we dat zij stevig op hun benen mogen staan, en dat de Here God hen mag helpen hun plek daarin te vinden. Dank om het prachtige kinderwerk dat in onze gemeente voor kinderen wordt verzet, juist ook met dit doel wordt dat gedaan! We danken ook voor het werk van Joke van Ballegooijen en Kitty Bouman op de vrijdagmiddagen - en bidden dat er mensen zich geroepen weten om dit kinderwerk voort te zetten.

Kerkproeverij op 17 september

De startzondag van dit jaar is bestemd voor de lekkerbekken en kooktalenten van onze gemeente. In onze heuse kerkproeverij wordt u van harte uitgenodigd om te ervaren hoe de kerk eigenlijk smaakt. 'Smaakt naar meer' hopen we natuurlijk. Het voorgerecht van deze dag is een lekker pepermuntje. Het mentale hoofdgerecht wordt geserveerd tijdens de preek, maar zoals altijd is het toetje een feest. Na de dienst wordt u namelijk van harte uitgenodigd op de koffie. Na een gezellige fietstocht, een motortocht (met een lekker proefmoment) of Bijbelquiz wordt er een buffet opgediend. Dit jaar mag u echter zelf uw bak- of kooktalenten inzetten om iets lekkers te serveren op deze feestelijke dag. De bedoeling is dat u iets bakt of kookt voor onze kerkproeverij. We hebben hiervoor 6 categorieën: iets voor bij de koffie/thee - soep - rollade - een salade - hapjes - toetje.

Wees er snel bij, anders is de keuze beperkt. In de kerk hangt vanaf zondag 4 juni een lijn met daaraan briefjes met de gerechten. Gebak, soep, salade en toetjes worden gemaakt voor 10 personen. Rollade en hapjes voor 20 personen. U kunt een briefje van de lijn trekken waarop u uw bak- of kooktalent kunt uitleven en noteert op de lijst uw naam en telefoonnummer bij het gerecht van uw keuze. Op deze manier hopen we dat op 17 september de kerk letterlijk en figuurlijk naar meer smaak. Natuurlijk zijn uw burens, vrienden en familie van harte welkom om mee te proeven. Noteer zondag 17 september daarom vast in uw agenda. De dienst begint om 9.30 uur. We hopen dat u met een heerlijk gevulde maag tegen 13.30 uur weer voldaan naar huis gaat.

Zaterdagavond 1 juli, bbq en overnachten in een tent

Op zaterdag 1 juli wil de jeugdraad samen met de jeugd (vanaf middelbare school) barbecueën ter afsluiting van het jeugd seizoen. Wij willen dit houden bij de Horizon achter de kerk. Het begint om 19.00 uur. Als je zin hebt mag je met je eigen tent ook blijven slapen op camping de Bourgondiër, naast het bos. Bij het slapen is echter 1 voorwaarde: er wordt van je verwacht dat je de volgende dag, zondag 2 juli, aanwezig bent bij de openluchtdienst. Ga jij ook?



Stuur dan even een mailtje naar maarten.vetker@ommen-hardenberg.nl
Graag even door geven voor 25 juni. *De jeugdraad*

Laatste jeugdkerk

De laatste jeugdkerk van dit seizoen is in tegenstelling tot andere keren, **niet** op de eerste zondag van juni, maar de tweede zondag, te weten **11 juni**.
Om half 10 in de Horizon. Tot dan. *De jeugdraad*.

Pinksterfeest

Veel mensen kennen het bijna niet meer
De blijdschap van het Pinksterfeest
Toch vieren Christenen dit elk jaar weer
Maar niet meer zoals het is geweest.

Men weet niet meer wat Pinksteren is
Ja, een extra vrije dag misschien
Maar waarom, wat is de betekenis
Veel mensen houden het voor gezien.

Toch hoort men de kerkklokken luiden
Die roepen een ieder om te komen
Om jong en oud, om allen te beduiden
Dat Gods Heilige Geest is gekomen.

Wat Jezus beloofde na Zijn hemelvaart
Hij, die liefde is, laat ons nooit alleen
Hij is ons vertrouwen meer dan waard

Hij zond de Heilige Geest naar ons heen.

Pinksteren, uitstorting van de Heilige Geest.

Hij die in ons wil wonen en werken
Dit gedenkt de kerk op het Pinksterfeest
En wil ons geloof in Hem versterken.

Word vervuld met de Heilige Geest
Want de vrucht van de Geest is goedheid
Trouw, blijdschap, maar liefde het meest
Zachtmoedigheid en vriendelijkheid.

Dit alles geeft ??n en dezelfde Geest
Als wij door de Geest van God leven
Is ons leven ??n groot Pinksterfeest
Als door de Heilige Geest gedreven.

Dienst op Zondag 11 juni

9.30 uur, Kandidaat J.W. Bassie.

Organist: Tim Vroom

1^e collecte kerk en 2^e collecte diaconie

Kopij kunt u inleveren bij Harjo Mulder, Noorderkroon 56, e-mail: ckmulder@planet.nl of 0524-572374 (tot donderdagavond 20.00 uur)

Info voor de website naar: website@pgdekrim.nl