

Gemeentenieuws Protestantse Gemeente De Krim

Website: www.pgdekrim.nl

17 maart 2024

Protestantse Kerk



Diensten:

Zondag 17 Maart 2024, (5^e 40 dagen tijd)

10:00 uur: Mevr. W. van der Scheer, De Krim

Collectes: 1^e collecte; Kerk en 2^e collecte: Children's Reliefs

Organist: Henk Bruins

Giften via de GIVT - app of via de hieronder vermelde bankrekeningnummers

Bankrekening: CVK PG De Krim, NL98 RABO 0373717660

Bankrekening: Diaconie PG De Krim, NL22 RABO 0333700805

Nieuws uit de gemeente

Hennie Veninga is blij weer thuis te zijn na revalidatie in Aleida in Coevorden.

Bij Jan van de Heuvel zet de stijgende lijn sinds januari door. Hij is de sondevoeding kwijt en bouwt weer conditie op. Hij moet nog wel behandeld worden voor de ziekte van Kahler.

Bloemen:

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar mevr. Alie v/d Hoek, Dommerswijk 32

Terugblik op de kerk- en schooldienst op biddag

Afgelopen woensdag 13 maart was er 's morgens weer een kerk- en schooldienst. Van tevoren best even spannend voor de school, even kijken met wie ze nu te maken hebben, en natuurlijk voor mij als nieuwe dominee. Wat gaat er gebeuren met 180 kinderen in de kerk? Nou, er werd uitbundig gezongen, het dak ging eraf! Vanzelfsprekend was het veel onrustiger dan meestal op zondag, maar de levendigheid die de kinderen meenemen is ook fijn. . . En het was ook mooi om te zien dat er ook ouders, opa's en oma's en belangstellenden waren om de dienst mee te maken. Centraal stond het verhaal van Zacheus, die erg rijk is, maar ook alleen omdat niemand hem mag. De mensen willen hem niet zien, maar Jezus ziet hem en gaat zelfs met hem mee. En dan wordt Zacheus echt 'iemand die goede dingen doet' zoals zijn naam betekent. Het verhaal werd afgewisseld met zingen. Bij het gebed aan het eind baden Ellen en Lorijn ook een gedeelte. En snel daarna was het alweer tijd om terug naar school te gaan. De eerste reacties van de kinderen, van de school en uit de kerk zijn positief. We hopen dat deze mooie dienst bijdraagt aan goed contact tussen school en kerk.

Er zijn ook kleurplaten van Pasen uitgedeeld voor een kleurwedstrijd. De kleurplaten kunnen tot woensdag 20 maart ingeleverd worden in de brievenbus in de kerk. De winnaars worden bekend gemaakt met Palmpasen (zondag 24 maart).

Veertigdagentijd

Vorige week woensdag is de veertigdagentijd weer begonnen, die duurt tot aan Pasen. Een tijd waarin op verschillende manieren toegeleefd wordt naar Goede Vrijdag en Pasen. Sommige mensen doen dat door vasten, door bijvoorbeeld in deze tijd geen alcohol te drinken of iets anders te laten staan.

Ook in de kerkdiensten wordt het bijzondere van deze tijd zichtbaar. Teksten en liederen wijzen vaak vooruit naar Goede Vrijdag en Pasen. Daarnaast is er elke week een liturgische bloemschikking, gelegenheid om samen de bijbel te lezen naar Pasen toe en zijn er bijzondere vieringen met extra aandacht voor de kinderen op Palmpasen en op Paaszondag. Daarover en over de vieringen in de week voor Pasen later meer.

Liturgische bloemschikking

De basis voor de bloemschikking is dit jaar een bol, die donker begint en waar steeds meer groen op verschijnt. Dit is gebaseerd op de bijbelboeken Prediker en Jeremia. In Prediker staat het leven centraal en Jeremia is een profeet uit het Oude Testament die Gods boodschap verkondigde aan het volk van Israël. Hij is steeds kritisch en waarschuwt het volk voor de gevolgen van hun ongehoorzaamheid, dat ze in ballingschap gevoerd zullen worden. Hij roept het volk steeds opnieuw op tot bekering, maar ze geven geen gehoor. Daarom is het bijbelboek Jeremia vaak somber en donker van toon. Bijzonder bij Jeremia is dat je ziet hoe hij zelf lijdt onder de boodschap die hij moet verkondigen en dat je ook de 'mens' Jeremia ziet. De donkere tonen zie je terug in de donkere basisvorm van het bloemstuk.

Tegelijk mag Jeremia ook hoop en herstel, vergeving en verlossing voor Israël aankondigen. En naarmate we in de veertigdagentijd dichterbij Goede Vrijdag en Pasen komen, komt er meer licht en meer groen in het bloemstuk.

Bijbellezen naar Pasen toe

Het lijkt me mooi om in de periode voor Pasen momenten te organiseren om samen uit de bijbel te lezen. We lezen dan een stuk uit de bijbel, laten dat op ons inwerken en daarna delen we met elkaar de gedachten die het stuk bij ons oproept. Voorbereiding is niet nodig, de bijbeltekst wordt op een papier uitgedeeld. De nadruk ligt niet zozeer op het bestuderen, maar op het delen van ons geloof en elkaar bemoedigen vanuit wat we lezen. Op vrijdagmiddag 15 maart en 22 maart van 13.30-14.30 in de consistorie in de kerk.

Opgeven is niet nodig, u kunt gewoon aanschuiven. U kunt alle keren meedoen, maar ook gewoon een keer erbij zijn. Mocht u nou zeggen, ik vind het een mooi idee, maar dat moment past me niet. Wilt u het dan ook laten weten, dan kunnen we kijken of we daar een mouw aan kunnen passen.

Ds. Geertje Broekman-Groenveld, 06-422.535.05 of predikant@pgdekrim.nl

Bijzondere diensten Pasen

Op Goede Vrijdag houden we voorafgaand aan de dienst weer een Stille tocht met het verlichte kruis. We verzamelen op het Turfstekersplein om 18.45 waar Joy voor ons zingt. We vertrekken daar om 19.00 uur lopend naar de kerk. Onderweg stoppen we een aantal keren voor een bijbellezing. Bij de kerk brengen we het kruis naar binnen en volgt er een korte dienst. Op 1 ste Paasdag zorgt SDG uit Ane voor de muzikale begeleiding.

Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers

In de maand mei nemen we in de regel afscheid van degenen die hun ambtsperiode in onze gemeente erop hebben zitten. Ook bevestigen we dan de nieuwe ambtsdragers en degenen die nog een nieuwe termijn kunnen en willen verbinden aan hun huidige ambtsperiode.

We willen u/jou alvast vragen om na te denken of u/jij iemand weet die geschikt is voor ambtsdrager. Mocht u/jij zelf bereid zijn om een ambt te willen vervullen, bent u/jij natuurlijk ook van harte uitgenodigd om uw/jouw naam door te geven.

Wilt u/jij schriftelijk en ondertekend namen doorgeven aan Elleke Lugies (scriba), graag voor **dinsdag 2 april**? Namen zijn door te geven via scriba@pgdekrim.nl of door een briefje te deponeren in de bus die daarvoor in de kerk en bij het prikbord in De Horizon is neergezet. Het gaat om de volgende vacatures:

Ouderlingen

Nog altijd hebben we drie wijkouderlingen. Graag zouden we daar nog nieuwe wijkouderlingen bij krijgen voor de vacante wijken 2, 3, 4, 5 en 8. Ook zoeken we nog een jeugdouderling.

Diakenen

Wia Snijders - de Blouw en Jan Hulter zijn aftredend. Wia stelt zich niet herkiesbaar. Jan stelt zich voor een periode van twee jaar herkiesbaar. Albertine Janssen - Klein Ikkink heeft aangegeven zich beschikbaar te stellen als jeugddiaken. We zoeken nog diakenen voor de wijken 1, 4, 5 en 6.

(Ouderling-)kerkrentmeester

Wim Kerssies is aftredend en heeft zich voor een periode van één jaar herkiesbaar gesteld. Aart van Zandwijk en Piet Winters zijn aftredend en stellen zich nog voor twee jaar herkiesbaar. Fija Bakhuizen is als ouderling-kerkrentmeester in de functie van penningmeester volgend jaar aftredend en heeft nu al aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe penningmeester. Het heeft de voorkeur dat diegene vanaf januari 2025 deze werkzaamheden kan starten.

We bedanken Wia hartelijk voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid. Wij zijn blij dat Jan, Wim, Aart en Piet zich nog een tijdje willen inzetten in hun huidige functies en dat Albertine de functie van jeugddiaken op zich wil nemen. Daarnaast is de kerkenraad zich bewust dat er veel vacatures zijn, maar ook dat huidige ambtsdragers al een heel aantal jaren hun ambt vervullen. Zoals vorig jaar aangegeven lukt het ons niet om deze situatie te keren. Wanneer we overgaan naar minder ambtsdragers, moeten er wel meer contactpersonen bijkomen. We hopen van harte dat u/jij dit alvast wilt overwegen. Of wilt u of jij misschien iets anders doen voor de gemeente? Geef dat dan aan bij de scriba of één van de andere kerkenraadsleden.

Activiteiten commissie Samen Sterk

Onze jaarlijkse eieren verkoopactie is op maandag 25 Maart 2024 a.s. Wij komen vanaf 18.00 uur bij u langs, zorg dat u contant geld in huis heeft. Wij zijn natuurlijk veel vrijwilligers nodig om deze actie te doen slagen. U kunt de komende weken benaderd worden door onze commissieleden om te komen helpen. Wij starten om 18.00 uur bij het huis van Alie en Bennie Kosse aan de Wilhelminastraat. Er komt ook nog een flyer rond.

BIJBELSTAFELNBIJBELSTAFELNBIJBELSTAFELNBIJBELSTAFELNBI

Vrijdag 22 maart hopen wij voor het laatst in het seizoen weer bij elkaar te komen om samen te eten en te praten over een bijbels onderwerp. Traditioneel is dat onderwerp die laatste avond altijd Pasen, of zo u wilt Pesach.

We beginnen om 17.30 uur in de Horizon en we hoeven dit keer niets te betalen want er zit nog genoeg in de portemonnee die Greet Stoevelaar zo trouw beheerd heeft. Dus kom, en neem gerust iemand mee! U bent van harte welkom

Tot dan, hartelijke groeten van Gerbrig Arends, 06 538 728 70 of

gm.arends@kpnplanet.nl PS Het zou fijn zijn als u mij even bericht wilt doen als u komt, dit in verband met de boodschappen.

Palmpasen

Op 24 maart is het Palmpasen en dan gaan we weer palmpasenstokken versieren.

Heb jij toevallig nog een palmpasenstok thuis liggen? Wil je deze dan inleveren bij ons?

Groetjes, de leiding van de kinderdienst

Gedicht van de week

Kom volg Mij maar,
Een laatste keer
nog eenmaal samen
Hij waste voeten
van hen die kwamen
Hij deelde brood
ze dronken wijn
dit kon wel eens
een afscheid zijn.

De Zoon van God
nam alles af
jij - deelgenoot -
ontloopt de straf
Zijn lichaam brood
Zijn bloed als wijn
Hij droeg het kruis
doorstond de pijn.

Die grote Vriend
zou van hen gaan
de pijn, de dood
voor hen doorstaan
Hij riep tot God
daar in de hof
ging voor de mens
diep door het stof.

Genade vloeit
maakt rein en vrij
de Wijnstok voedt
ook jou en mij
Zijn sterven werd
een groots gebaar
Hij zegt tot jou:
Kom volg Mij maar.
Alie Holman

Dienst volgende week:

Zondag 24 Maart 2024, Palmzondag

10:00 uur: ds. G. Broekman-Groenveld, Gramsbergen
Collectes: 1^e collecte; Kerk en 2^e collecte: Diaconie
Organist: Roelof Kooiker

Kopij kunt u inleveren bij Harjo Mulder, Noorderkroon 56, tel. 06-52694507 of
ckmulder@planet.nl (tot donderdag 21 maart 2024, om 20.00 uur)



in de GROTE KERK
Zondag 24 maart 19.⁰⁰ uur

Thema: "GEEF MIJ EEN ZUIVER HART"

Voorgangers

Frans verkade / Martijn de Vos / Wietse v.d. Hoek
van de Grote kerk Evang. gemeente Babt. gem De Brug

MMV.: SAMENGESTELDE BAND

O.L.V. Niels Frieling (bapt. gem.)

Orgelspel: FRITS OKKEN

 2024

ZONDAG 17 MAART 2024 15.00 UUR

